

Vertellen

Dat is een feestje waard

Lucas 15:1-10

11 september 2022

11 september 2022

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Ben jij weleens iets kwijt geweest en heb je het teruggevonden? Hoe voelde je je toen?

Vertel erover.



Spel: Speel het verhaal van de herder die zijn schaap kwijt is en zoekt, samen uit: De herder telt en schrikt. Hij zoekt op allerlei plekken en hoort dan een zacht geblaat. De herder vindt het schaap en brengt het naar de stal. Hij gaat naar zijn burens en vrienden, hij nodigt ze uit voor een feest.



Zingen: Herhaal het lied dat bij het kindermoment in de dienst gezongen werd: 'Het is pas feest als iedereen er is.'



Spel: Verstop tien muntjes in de ruimte en laat de kinderen zoeken totdat alle muntjes gevonden zijn. Elke keer als er een gevonden wordt, dan wordt er samen een feestje gevierd.

Vertelling 4-7 jaar

Kwijt en weer gevonden

Ken je het verhaal van de herder die zijn schaap kwijt was? Toen de herder zijn honderd schapen aan het tellen was, ontdekte hij dat er eentje miste. De herder ging gelijk op zoek. Hij zocht overal, net zolang tot hij het schaap gevonden had. Wat was de herder blij. Hij zei tegen zijn vrienden en zijn burens: 'Ik was een schaap kwijt en ik heb hem weer teruggevonden. Dat is een feestje waard!'

Ken je het verhaal van de vrouw die een muntje kwijt was? Ze had een zak met precies tien munten. Ze ging de munten tellen. En wat denk je? Er was een muntje weg. De vrouw deed alle lichten aan en ze ging op zoek. Ze veegde de hele vloer en elk hoekje, totdat ze de munt gevonden had. Wat was de vrouw blij. Ze zei tegen haar vrienden en de burens: 'Ik was een muntje kwijt en ik heb hem weer teruggevonden. Dat is een feestje waard!'

Weet je wie deze verhalen verteld heeft? Jezus. Hij vertelde ze aan de mensen die bij hem aan tafel zaten. Sommigen waren boos, want Jezus had ook mensen uitgenodigd die verkeerde dingen deden. Die boeven hoorden eigenlijk in de gevangenis, toch niet dichtbij Jezus in de buurt? Maar Jezus zei: 'Iedereen hoort bij mij. Ook de mensen die niet weten dat ze verkeerde dingen doen. Dat zijn mensen die de weg kwijt zijn, net als het schaapje. Dat zijn mensen die ergens in een hoekje verstopt zitten, net als het muntje. En weet je wat er gebeurt als deze mensen de weg naar God weer terugvinden? Dan zeggen de engelen tegen elkaar: "Dat is een feestje waard!" Net als de herder en de vrouw dat zeiden. Dan is het feest in de hemel, feest bij God.'

Jolanda van der Marel

